

RONDREIS JORDANIË: GROEPSREIS HEMELS NATUURSCHOON

Via deze **rondreis Jordanië** treed je in de voetsporen van Lawrence van Arabië.

In de Wadi Rumwoestijn verzamelde deze overbekende historische figuur zijn troepen om Aqaba van de Ottomanen te bevrijden. Evenwel niet zonder oog te hebben voor het tot aan de horizon reikende natuurschoon. "Onmetelijk, vervuld met echo en goddelijk", luidde zijn oordeel.

Kan de mens de natuur overtreffen? In Petra zou u dat haast denken. Enkel met hamer en beitel hakten ijverige Nabateeërs deze stad uit de omringende honderden meters hoge roze-rode rotsen. Onbetwist de allermooiste antieke bezienswaardigheid van het Midden-Oosten.

Een meer dan verdienstelijke tweede plaats is weggelegd voor Jerash, de best bewaarde Romeinse site buiten Italië.

Deze groepsreis naar Jordanië is een rondreis exclusief voor liefhebbers van schoonheid!

Minimaal 10 deelnemers



Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?
Neem contact met ons op via: +32 16 20 80 47

Bondgenotenlaan 165, 3000 Leuven
travel@hoboreizen.be, www.hoboreizen.be

RONDREIS JORDANIË: GROEPSREIS HEMELS NATUURSCHOON

Dagindeling

(maaltijden inbegrepen volgens het programma: O = ontbijt, M = middagmaal, A = avondmaal)

Reisduur: 8 dagen

DAG 1 BRUSSEL – AMMAN A

Vertrek per lijnvluchten naar Amman. Transfer naar hotel.

DAG 2 AMMAN – JERASH O|M|A

In de ochtend brengen we een bezoek aan Amman. De citadel met museum, het gerestaureerde Romeinse theater, het Forum, het Nymphaeum, de Grote Huseinni Moskee en de soeks staan op het programma. Na de middag houden we halt in Jerash, één van de best bewaarde Grieks Romeins Byzantijnse steden en een mooi voorbeeld van het vernuftige urbanisme van de Romeinen. We wandelen door de geplaveide hoofdstraat en bezoeken het ovalen forum, de theaters, ruime marktpleinen, publieke fonteinen en verschillende tempels.

DAG 3 WOESTIJN-KASTELEN – MADABA – BERG NEBO - PETRA O|M|A

Vandaag bezoeken we twee woestijnkastelen. De naam Kasteel is maar een benaming want de functie van deze gebouwen is meervoudig. Qasr Amra is vanwege de wandschilderingen het interessantste woestijnkasteel. De fresco's zijn niet alleen bijzonder door hun schoonheid en hun goede staat maar ook door het feit dat er mensfiguren op afgebeeld staan, wat door de islam verboden is. Qasr Al Kharane lijkt op een echt fort. We verlaten de woestijn en rijden naar Madaba. Op de vloer van de Sint-Joriskerk ligt de antieke kaart van het 'Heilig Land' in mozaïek. De berg Nebo is de plaats waar volgens de overlevering Mozes net voor hij stierf zou uitgekeken hebben over het beloofde land. In de kerk van de Franciscanen bevinden zich unieke vroegchristelijke mozaïeken. Daarna vertrekken wij naar Petra waar wij overnachten.

DAG 4 PETRA O|M|A

Petra is een unieke bezienswaardigheid en mag terecht een wereldwonder genoemd worden. Wij bezoeken dan ook gedurende twee dagen deze prachtige rozerode stad van de Nabateërs. De stad werd meer dan tweeduizend jaar geleden uitgegraven uit de rotsen. Wij bereiken al wandelend de site doorheen een smalle kloof. Voorbij deze kloof of de Siq ligt de beroemde 'Al-Khazneh'. De eerste aanblik op dit gebouw dat uit de zachtroze rotsen is uitgehakt is adembenemend. Wij wandelen verder naar het theater, de koningsgraven en andere schitterende bouwwerken. Daarna beklimmen wij de trappen naar het meest indrukwekkende gebouw van Petra: Ad-Deir (het Klooster). Van op deze plaats genieten wij van een spectaculair vergezicht.

DAG 5 PETRA O|M|A

De tweede dag gaan wij hoofdzakelijk de hoger gelegen plaatsen bezoeken zoals de Hoge Offerplaats.

DAG 6 PETRA – WADI RUM O|M|A

In de voormiddag bezoeken we het wondermooie 'Klein Petra'. Daarna rijden we naar Wadi Rum. In Wadi Rum genieten wij van het prachtige maanlandschap en de kleurschakeringen van de imposante rotsformaties. Deze regio is beter gekend als de 'Maanvallei'. Het is hier dat Lawrence of Arabia verbleef tijdens de Arabische opstand in 1917. Tijdens een tocht met een 4x4 jeep gaan we op zoek naar de rode duinen en bewonderen wij de grootsheid van de natuur. Deze nacht slapen wij in een authentiek tentenkamp in het midden van de woestijn. Overnachting in Sun City Camp (nvt /****).

DAG 7 WADI RUM – KERAK – DODE ZEE O|M|A

Wij verlaten de schitterende woestijn van Wadi Rum en rijden naar een ander natuurfenomeen, de Dode Zee. Onderweg stoppen wij in Kerak. Het kasteel van Kerak is een indrukwekkende kruisvaarderburcht. We wandelen door enkele van de talloze overwelfde gangen en kamers. Nadien verder naar De Dode Zee. Dit natuurverschijnsel ligt 400 meter onder het zeeniveau! Wij hebben de gelegenheid om te baden of beter te 'drijven' in dit erg zoute water. Overnachting in het Dead Sea Spa Hotel (**** /****).

DAG 8 DODE ZEE – AMMAN – BRUSSEL O

Transfer naar de luchthaven en terugvluchten naar Brussel en einde van deze korte maar prachtige culturele reis.