

RONDREIS JAPAN: WINTERREIS

Japan is niets voor niets het land van "de vier seizoenen". Heb je geen problemen met een reis in je winterjas, sjaal, muts en handschoenen, dan kan je in februari genieten van de rust en een helderblauwe hemel. Terwijl de populaire periodes de lente (lentebloesems) en de herfst (verkleuren van de blaadjes) veel bezoekers naar Japan trekken is de winter rustiger. We verblijven 2 nachten in Matsumoto midden in de Japanse Alpen en een uitstekende plaats om de prachtige winterlandschappen te ontdekken. Ook is de kans dat je de Fuji vulkaan ziet groter, omdat je minder kans hebt op bewolking.

Eén van de hoogtepunten van de reis is een bezoek aan de sneeuwapen of Japanse makaken in het Jigokudani National Park of Snow Monkey Park in de buurt van Matsumoto. Als het kouder wordt en er sneeuw ligt dan zoeken de aapjes de warme baden op. Een groot, warm onsenbad is de ontmoetingsplek van de badende sneeuwaapjes. Het is een onvergetelijke ervaring om de sneeuwaapjes te observeren. In de winter zijn de besneeuwde rieten daken van de huizen in gassho-zukuristijl in Shirakawago een schilderachtig plaatje.

Het meest glorieuze beeld in Kanazawa tijdens de sneeuwmaanden is ongetwijfeld Kenrokuen Garden. In de late herfst worden pijnbomen voorzien van yukitsuri, een eeuwenoude methode om de takken te beschermen tegen breken onder het gewicht van de sneeuw. De aanblik van de tuin bedekt met het wit van de sneeuw en de symmetrie van de yukitsuri is prachtig. In februari is het heel wat minder druk van toeristen en kun je ten volle genieten van de rust en sereniteit van tempels en schrijnen in Kyoto en Nara. Tijdens de laatste dag van de reis kan je samen met je reisleader Tokyo verder verkennen, natuurlijk kan je ook op eigen houtje de stad ontdekken.

Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?
Neem contact met ons op via: +32 16 20 80 47

Bondgenotenlaan 165, 3000 Leuven
travel@hoboreizen.be, www.hoboreizen.be

RONDREIS JAPAN: WINTERREIS

Data & prijzen

AFREISDATUM 2025	AANTAL PLAATSEN	PRIJS PER PERSOON	TOESLAG SINGLE
09 FEB		€ 5750,00	€ 790,00

INBEGREPEN

Internationale lijnvluchten naar Tokyo en terug

Shinkansentrein Kyoto – Himeji en Himeji – Tokyo

Alle vermelde transfers met bus

Overnachting in de vermelde hotels /ryokans of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer (geen single mogelijk in ryokan)

Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal)

Alle bezoeken en toegangsgelden zoals beschreven in het programma.

Hobo reisleiding en plaatselijke Engelstalige gids

Foien voor reisleader en gidsen en chauffeurs

Documentatiemap en infomoment

RONDREIS JAPAN: WINTERREIS

Dagindeling

(maaltijden inbegrepen volgens het programma: O = ontbijt, M = middagmaal, A = avondmaal)

Reisduur: 14 dagen

DAG 1 BRUSSEL – TOKYO

Met internationale lijnvluchten naar Tokyo.

DAG 2 TOKYO A

Aankomst in de internationale luchthaven van Tokyo en transfer naar ons hotel in Tokyo in de mooie Ginza wijk.

DAG 3 TOKYO O|A

Vandaag verkennen we de wereldstad Tokyo. De Nijubashi brug is een dubbele boogbrug ten Oosten van het keizerlijk Paleis. Verder naar Asakusa waar de beroemde Sensoji-tempel en bijhorende Kaminarimonpoort liggen. We wandelen door de drukke en gezellige winkelstraat die naar de tempel leidt. In de namiddag bezoeken we het Meijischrijn gelegen in een groot park te midden van de grootstad. Nadien vergapen we ons in de Omotesando wijk aan de winkelende Japanners. Tenslotte gaan we naar het wereldberoemde 'kruispunt' in Shibuya.

DAG 4 TOKYO – NIKKO – TOKYO O|A

Dagtrip naar Nikko waar wij de mooiste tempelcomplexen van Japan bewonderen. Toen de grote shogun Tokugawa Ieyasu in 1616 overleed, werd Nikko uitgekozen als de plek voor zijn mausoleum. Dit wondermooie Toshogu schrijn staat model voor de weelderige bouwstijl van de laat 16e-eeuwse Momoyama-periode. Vooral het kleurrijke houtsnijwerk van de Yomeimonpoort verdient de aandacht. We bezoeken ook het Futuran schrijn en Rinno-ji tempel.

DAG 5 TOKYO – FUJI (LAKE KAWAGUCHI) – MATSUMOTO O|A

Vandaag rijden wij richting de berg Fuji. Het stadje Kawaguchi ligt aan het gelijknamige meer. Hier hebben wij een mooi zicht op de Fuji, het symbool van Japan. De vorm van de Fuji, 's werelds mooiste vulkaan is van ver te herkennen en is met 3.776 m de hoogste berg van Japan. Vervolgens rijden wij naar Matsumoto. Onderweg bezoeken we een boerderij waar wasabi of mierikswortel gekweekt wordt. We overnachten in Matsumoto. Deze stad is niet alleen de voornaamste toegang tot de Japanse Alpen maar bezit ook een van de mooiste kastelen van Japan.

DAG 6 MATSUMOTO – NAGANO (JIGOKUDANI N.P.) – MATSUMOTO O|A

In de ochtend bezoeken we het indrukwekkende Kraaienkasteel of Karasu-jo. Het kasteel draagt de kleuren wit en zwart, wat het uniek maakt in zijn soort en werd gebouwd in het begin van de 16de eeuw. Nadien gaat onze tocht verder door de Japanse Alpen naar Nagano. In de buurt van Nagano bezoeken wij het Jigokudani Monkey Park. Een van de hoogtepunten van de reis. De bekende badende aapjes midden in het sneeuwlandschap zijn een herkenbaar beeld. Als het kouder wordt en er sneeuw ligt dan zoeken de aapjes de warme baden op. Een groot, warm onsenbad is de ontmoetingsplek van de badende sneeuwaapjes. Het is een onvergetelijke ervaring om de sneeuwaapjes te observeren.

DAG 7 MATSUMOTO – TAKAYAMA O|A

Na het ontbijt bezoeken wij het Matsumoto City Museum of Art. Yayoi Kusama, een van de gekendste levende Japanse kunstenaars werd geboren in Matsumoto. In het Matsumoto City Museum of Art maken wij kennis met haar wereldberoemde kunstwerken met pompoenen en polkadots (stippen). Daarna rijden wij met de bus naar Takayama, een aangename stad in een vallei van de Japanse Alpen. Door haar geïsoleerde ligging heeft de stad haar authenticiteit nog weten te bewaren. De stad is van oudsher het centrum voor timmerlieden en ademt nog de sfeer uit van de Edo periode. In de Praalwagenhal (Yatai Kakan of Festival Float Museum) staan de wagens opgesteld die tweemaal per jaar door Takayama rijden ter ere van het Takayama Matsuri Festival. We snuiven de lokale sfeer op in Kamaisannomachi straat. Vannacht overnachten we in een ryokan, een hotel volledig ingericht in Japanse stijl. Een ontspannend bad in de openlucht onsen met het heerlijke hete bronwater in onze ryokan is een niet te vergeten belevens.

DAG 8 TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA O|A

In de ochtend rijden we naar Shirakawago waar de bijzondere architectuur van de Gassho Zukuri-boerderijen met hun steil oplopende rieten daken en speciale ventilatiesystemen opvalt. Sommige van de boerderijen zijn meer dan 250 jaar oud en zijn speciaal gebouwd om te

weerstaan aan de hevige sneeuwval. In de winter zijn de besneeuwde rieten daken van de huizen een schilderachtig plaatje. Kanazawa was vroeger een belangrijk centrum van kunst en handwerk en heeft nog een overvloed van bezienswaardigheden. De Kenroku-en is een van Japans drie mooiste tuinen. De tuin is een meesterwerk van landschapsarchitectuur met kunstmatige heuvels, vijvers en waterlopen. Het meest glorieuze beeld in Kanazawa tijdens de sneeuwmaanden is ongetwijfeld Kenrokuen Garden. In de late herfst worden pijnbomen voorzien van yukitsuri, een eeuwenoude methode om de takken te beschermen tegen breken onder het gewicht van de sneeuw. De aanblik van de tuin bedekt met het wit van de sneeuw en de prachtige symmetrie van de yukitsuri is prachtig. Indien de openingsuren van het 21st Century Museum of Contemporary Art het toelaten brengen wij nog een kort bezoek aan dit museum met o.a. werk van Jan Fabre.

DAG 9 KANAZAWA – KYOTO O|A

Met de bus naar Kyoto, gedurende meer dan 1000 jaar de hoofdstad van Japan en de verblijfplaats van de keizerlijke familie. De stad telt vele tempels, tuinen en schrijnen. In de namiddag gaan we naar het lieflijke Filosofenpad, een charmant wandelweggetje dat langsheen een kanaaltje loopt dat omzoomd is met prachtige kerselaars in de lente en met verschillende tempeltjes. We wandelen naar de Ginkakuji of het Zilveren Paviljoen. Vervolgens naar de mooie Sanjusangendo hal. De tempel is beroemd om zijn meer dan duizend beelden van de boeddhistische godheid Kannon.

DAG 10 KYOTO A

Volledige dag bezoek aan deze schitterende stad. We starten met de mooiste tempel van Kyoto, de Kinkaku-ji tempel (het Gouden Paviljoen). Het sierlijke bouwwerk is volledig met bladgoud bedekt. De weerspiegeling in de fraai aangelegde vijvertuin draagt bij tot de verfijnde uitstraling van deze tempel. Nadien naar de Ryoan-ji (de wereldberoemde rotstuin). De tuin bestaat uit 15 stenen van verschillende grootte in een zee van geharkt wit grind. Dit kunstwerk moet de eilanden in de oceaan voorstellen en werd destijds ontworpen om de meditatie te stimuleren. Het Nijojo Paleis, was het kasteel waar de Tokugawa-shoguns verbleven. Het kasteel is vooral bekend om zijn nachtegaalvloeren, het vloermateriaal dat kraakt onder de voeten hoe zacht je ook loopt. Na de middag rijden wij naar het park van Arashiyama. Vanop de Togetsukyo brug, een houten bouwwerk op pijlers hebben wij een prachtig zicht over de omliggende heuvels. In Arashiyama ligt het indrukwekkende bamboebos van Sagano. Er loopt een pad dwars door het bos van torenhoge bamboebomen en wanneer de zon schijnt en er een zacht briesje waait is deze omgeving waarlijk pittoresk. Nadien snuiven wij al wandelend de sfeer op in de Gion wijk.

DAG 11 KYOTO – NARA – KYOTO O|A

Uitstap naar Nara, hoofdstad van Japan van 710 tot 784. In Nara wandelen wij door het hertenpark naar de Todai-ji Tempel, het grootste houten gebouw ter wereld dat het grootste bronzen Boeddhabeeld herbergt. Wij bezoeken ook nog het Kasuga Taisha schrijn. Op onze terugweg naar Kyoto houden wij even halt in Uji waar we een korte introductie krijgen van een theeceremonie. Nadien rijden wij naar Fushimi Inari, het schrijn is beroemd omwille van de duizenden vermiljoenrode torii die zo dicht bij elkaar geplaatst zijn dat deze een overdekte wandelgang vormen van enkele kilometers.

DAG 12 KYOTO – HIMEJI KASTEEL – TOKYO O|A

In de ochtend vertrekken we met de kogeltrein (Shinkansen) naar Himeji. Himeji-jo of het Kasteel van de Zilverreiger is het mooiste kasteel van Japan. Dit pas gerenoveerde, grootste overgebleven feodaal kasteel in Japan, is door Unesco erkend als werelderfgoed. Daarna met de kogeltrein naar Tokyo.

DAG 13 TOKYO - TOKYO NARITA O|A

Vrije dag in het boeiende Tokyo. Samen met de Hobo reisleader kun je Tokyo verder ontdekken, natuurlijk kan je ook op eigen houtje de stad verkennen. In de late namiddag transfer met privé bus naar ons hotel in de buurt van de luchthaven van Narita.

DAG 14 TOKYO NARITA - BRUSSEL O

Korte transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar Brussel. Aankomst in Brussel en einde van onze reis in een fascinerend land.